

In oktober 2012 zijn we met een aantal leden van het Thuisfrontcomité en kinderen op bezoek geweest bij Gert en Irina. Doel van deze reis was het bezoeken van de projecten waar Gert en Irina zich mee bezig houden. Het was een veelzijdige, interessante week!

Een speciaal bezoek hebben we gebracht aan het weeshuis in Plyskiv.

We gaan even terug in de tijd...Ruim twee jaar geleden werd dit weeshuis 'ontdekt' door een aantal TFC-leden. In het weeshuis verblijven gehandicapte kinderen, en de leden werden gegrepen door de erbarmelijke omstandigheden waarin de kinderen verbleven! Daar is het begin ontstaan van het oprichten van Stichting Plyskiv! Graag willen wij vertellen hoe het weeshuis op zoveel verschillende gebieden is verbeterd!

Er was geen fatsoenlijk sanitair voor de kinderen:



Twee jaar geleden

Nu mochten we zien dat de emmers voor andere doeleinden worden gebruikt en de kinderen gebruik kunnen maken van een toilet:



En niet alleen de sanitaire omstandigheden zijn verbeterd. Ook de staat van het onderhoud van het gebouw zelf is vele malen beter! Als voorbeeld laten we u de hal zien, zoals deze er twee jaar geleden uitzag:



Twee jaar geleden sliepen de kinderen op de veren van het bed, zonder een matras. Grotendeels zijn de bedden nu voorzien van matrassen!



Ook aan het aanzien van de ruimte waar de kinderen de gehele dag verblijven is ingrijpend veranderd! Waren de muren twee jaar geleden grijs, nu zijn ze omgetoverd in kleurrijke muren met nette wandtegels.



U heeft nu de verbeteringen kunnen zien die aan het gebouw zelf uitgevoerd zijn. Dat is al prachtig! Maar het mooiste van de verbeteringen is, dat de kinderen tegenwoordig een dagbesteding kennen! Voorheen verbleven de kinderen de gehele dag in de ruimte, zonder speelgoed, aandacht en liefde. Nu zijn er werkers, die de kinderen verzorgen, hen liefde geven en zorgen voor de dagbesteding. Het is geweldig om te zien dat de kinderen zoveel meer levensvreugde uitstralen! Hun passiviteit is veranderd in een actieve houding, de kinderen maakten echt contact met ons en reageerden op ons! Een aantal momenten willen we graag met u delen..:





Samengevat hebben wij kunnen concluderen dat de omstandigheden in het weeshuis in Plyskiv ingrijpend zijn verbeterd! We zijn blij met het werk dat Gert en Irina en diverse groepen uit Nederland daar hebben verricht! Wij willen u danken voor uw steun, door middel van gebed en financiële steun. Zonder u was dit alles niet mogelijk! En nog steeds blijft er werk aan de winkel in weeshuis Plyskiv. Voor 2013 hebben wij diverse plannen, zoals het creëren van een wasruimte en slaapkamers in het gebouw waar wij verantwoordelijk voor zijn. Wij houden u op de hoogte!